

TESPİT

"Bırak tahsili evladım, sen ilkin bir haya öğren!"

Toplumlar değerleriyle ayakta kalırlar bunlar hem dini hem de örfi değerlerdir. Milletlerin toplumsal gelişmişlik düzeylerine bakıldığında teknolojiyle birlikte öz benliklerini kaybettiğini görüyoruz. Yeni dünya düzlemi açısından bakıldığında geçmiş toplumları ve medeniyetleri bir arada tutan aynı zamanda medeniyetleri inşa eden birçok etnik ve ahlaki değerlerimizin çoğunu yitirmiş durumdayız; bunlar toplumsal yozlaşmaya bağlı olarak başlıca saygı, sevgi, güven ve söz itimadıdır. Bu saydığım değerler sadakat ile ayakta dururlar. Sadakat demişken, sadakatimizi ayaklar altına aldık ve kaybettik. Peki sadakat ne demektir? Sadakat gerçek teslimiyetin ta kendisidir. Gerçek teslimiyet ise yürekten inanmaktır. Bir varlığa sadakatle bağlı olmak aslında teslimiyetin, inancın ve güvenin dinamizmi sonucunda oluşmaktadır. Sadakat insanoğlunun ve diğer kainatta yaratılmış olan varlıkların sığınabildiği bir kaledir. O kalenin yıkılışı gerçekleştiği takdirde güvensizlik, inançsızlık ve teslimiyetin yok olması gerçekleştiği gibi içtimai hayatında alt üst olma durumu hiçte uzak senaryolardan ibaret sayılmaz.

Globalleşen dünya gerçeğinde insanlar birbirlerinden kopuk yaşıyorlar. Bunun nedeni de batının bireyselleşme adı altında ortaya atmış olduğu birçok kültür emperyalizm statükosunun çabalarından ibaret fakat insanımız, gençlerimiz bunu fark edemiyor çünkü bizim zihin dünyamızı bulandırma çalışmaları yürütmekteler. Bulanık beyinler düşünme kabiliyetini ve becerisini yitirmektedir. Bu sayede batının istediği gibi insanlara enjekte ettiği zehrin farkında olmayan insanlar kandırılarak karşı çıkmadan yönetilir hale getirilmektedir.

Her zaman birden fazla doğru vardır ama o doğruların farkına varabilmenin cefasını çekmeye razı olmakta ayrı bir mesele olarak görülür. Her şeyden önce bazı olaylara farklı bakış açıları geliştirerek bakmak lazım, mesela zeka kavramını ele alalım Nurettin Topçu, zeka tasvirini yaparken bizlere medeniyet ve değer algısını şu ifadelerle anlatmıştı; *"Âlem, üç şeyin mecmuundan ibarettir. Varlık, düşünce ve hareket bunların hepsini kendinde toplayan insan, üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın ve güzelliğin. İnsan ruhunda bu üç şeye götüren üç yeti vardır. Zeka, duygu ve irade. Zeka üç yerde kullanılır. Kazanmada, hilede, ilimde."*

Zeka, insanın bazı zihinsel faaliyetler sürecinden sonra ortaya koyabildiği analiz yeteneğidir. Bizler toplum olarak zekamızı kullanmayarak bazı saçma sapan akımların ve ideolojilerin peşinden gidiyoruz. Toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi bu tür akımların ağından kurtarabilirsek o zaman medeniyetimizi ve değerlerimizi yeniden ayağa kaldırır ve atalarımızın bize bırakmış olduğu bu kadim mirasa gerektiği değeri vermiş oluruz.

Bu sayıdaki sözlerimi Nurettin Topçunun şu güzel sözleriyle noktalıyorum.

Biz, tahsilden önce hayayı pek iyi bilen, kendini bilen, cesur, fedakar, vatansever, imanlı bir nesle ihtiyacımız vardır.